

Vinterkylan på Mokattam börjar allt mer att slå över i vårens varma strålar. På barnhemmet stuvats vinterkläderna bort så att vår- och sommarkläderna får plats.

Vardagen fortsätter att rulla på med skola och små aktiviteter. Förra fredagen öppnade E.G.S.S. upp sina dörrar till en "Open Day". Innergården kantades av bord med olika utbud och kökspersonalen tog ett steg ut med matservering på gården. En bazaar med allt mellan himmel och jord som komponerades till doften av nygrillat. Även om uppslutningen var lite sämre än tidigare tillfällen så var det en lyckad dag. Det är speciellt kul att se barnen som får axla olika ansvar och hur de växer med sina uppgifter.



Barnen känns både trygga och glada. Det är en allmänt go-stämning, kanske kan vi kalla det för vårkänslor?!

Två benbrott till trots så spirar känslorna här på barnhemmet. I maj kommer en av våra tjejer att gifta sig, förberedelser pågår för fullt, och igår förlovade Hanaa sig med sin Abenob.

Hanaa har varit på barnhemmet sedan starten och är en fantastisk tjej med stort hjärta. Hennes blivande man har jobbat här som en form av vaktmästare det senaste året. Han är en fantastisk kille med hjärtat på rätt ställe. Det känns väldigt kul även om de båda är väldigt unga, i tjugofem års åldern, så har allt gått till på ett respektfullt sätt och helt enligt kulturen.



Hälsningar från Malin som bor på barnhemmet under året hon studerar arabiska på universitetet i Kairo

*Ett stort tack till er som företag, ni betyder mycket för att barnen och ungdomarna på barnhemmet får ett bra liv och framtid!*